

Een sprookje dat werkelijkheid werd...



Terugblik op het Hemelvaartkamp 2015

WOENSDAGAVOND:

Met volgestouwde auto's en de bus en aanhanger van Roel, vertrekt de leiding richting Maasbree. We raken steeds meer bedreven en op elkaar ingespeeld, dus in een mum van tijd is de grote eettent opgezet, de keuken ingericht en de eigen slaapplekken voorbereid.

Nog even bepalen waar de tenten van de kinderen ten opzichte van de leidingtent worden neergezet en dan verzamelen we ons in de grote tent. Eerst het serieuze gedeelte, dat door Maaïke keurig is voorbereid:

- verantwoordelijkheid en taken van de leiding;
- verantwoordelijke leiding per groep;
- wie is verantwoordelijk in de nacht bij geval van nood (dat betekent dat degene ook 's avonds geen alcohol drinken);
- bepalen van de verzamelplek in geval van brand;
- Het vermissingsprotocol wordt besproken.

Daarna nog de indeling van de groepjes met de bijbehorende leiding (we spelen overdag altijd in verticaal gestructureerde groepen) en dan is het de hoogste tijd voor een pilsje, een glas wijn of Hugo en "chipsebal". Een leuke avond die de sfeer voor het kamp al meteen neerzet.

DONDERDAG

Alle resterende voorbereidingen zijn in volle gang. Volgens programma komen de kinderen om 11.00 uur, maar om 10.00 uur is het eerste kind al aanwezig. Niet lang daarna begint de rest ook binnen te druppelen. Slaapzalen worden ingericht en er wordt afscheid genomen van de ouders, maar meestal andersom. Ouders nemen afscheid van de kinderen: hoie, lief zien, ammezeer dich.....jao....hoiuhhhhhh.....ich gaon sjpele. En zo moet het ook. We openen het kamp onder de vlaggenmast en hijsen de vlag waarbij we de traditionele procedure volgen:

- groep houding;
- groep saluut (saluut door de 3 middelste vingers van de rechterhand omhoog te steken en de duim over de pink te vouwen, wat zoveel betekent als "de grote beschermen de kleinen");
- groep rust.

Dan is het alweer tijd voor de lunch. Vervolgens komt Meneer de Uil (Mitch in een Meneer-de-Uil-pak) de Fabeltjeskampkrant voorlezen. Hierin staat precies vermeld wat we gaan doen vandaag en zelfs het weerbericht. Daarna wordt er een heus kasteel van Doornroosje gemaakt. Roel, Michael, Joey en Rens hebben de contouren van het kasteel gesjord en elk groepje beschildert een laken als kasteelmuur.

Daarna is er een vossenjacht, met als thema "Sneeuwwitje en de 7 dwergen". Nog maar nauwelijks op weg en de kinderen komen Sneeuwwitje (Joahna) tegen in het bos.



Zij leest het sprookje voor en legt uit dat men op zoek moet naar de 7 dwergen die ergens in het bos aan het werk zijn. Elke dwerg heeft een opdracht voor de kinderen en bij één van de dwergen krijgen ze, geheel in thema, een appel. Na de tocht is er vrij spelen want dat kan prima op zo'n uitgestrekt kampterrein. Rond de klok van zes, ruiken we de heerlijke geur van worstjes en hamburgers op de BBQ en iedereen eet zijn buikje rond aan komkommer, sla, tomaatjes, aardappelsalade, koude schotel en fruit. Ook het stokbrood en sausjes ontbreken niet.



's Avonds is er voor de minioren en donderoren nog een spelprogramma met hun eigen leiding, terwijl de Jolly Jockers, Junioren en Senioren het spel "Crazy 88" gaan spelen. Een spel vol crazy opdrachten waar veel punten mee te verdienen zijn. Om enkele te noemen: doe de icebucketchallenge, antiek iemand met een kilo meel, eet een citroen zonder schil, kruip met het hele groepje door een auto, maak zoveel mogelijk mensen aan het schrikken, enzovoort. De Senioren gaan met hun leiding nog even naar Maasbree een terrasje pakken. Helaas niks te beleven, alles dicht na de kermis, dus wordt het een milkshake bij Mac Donalds. Och, ze hebben het toch wel leuk samen.

Dan wordt het langzaam tijd om de slaapzak op te zoeken, om 23.30 uur is er klein silentium, dat betekent dat alleen nog maar gefluisterd mag worden en niemand zich meer buiten de slaapzak begeeft. Om 00.00 uur gaat het GROOT silentium in, dat betekent dat het absoluut stil is en dat we nu echt gaan slapen. Ahum...voor sommige is de regel niet geheel duidelijk, want uit de Juniorententen klinkt nog een hele poos gegiechel en gezang.

VRIJDAG

Ja hoor...om 5.15 uur klinken de eerste kinderstemmen uit de slaapzaal van de minioren en donderoren. De zon is op, dus kan de dag beginnen. Toch moeten ze onder het toezien van hun leiding nog zeker 2 uur in de slaapzak blijven.

Buiten in de tenten is het nog relatief rustig.

Om 8.20 uur klinkt de bel als teken voor het verzamelen onder de vlaggenmast. Om 8.30 uur klinkt de bel voor de 2e keer en dat betekent voor degene die nu nog niet aanwezig zijn een extra corveebeurt. Aiai, deze beurt valt 3 dames van de Junioren ten deel. Na het ontbijt spelen we Joris en de draak. Meneer de Uil leest het verhaal voor en tevens de kampkrant van vandaag. Joehoewww...dan is het tijd om de zwemtassen te pakken. Alle kinderen worden verdeeld over de auto's van de leiding en de stoet vertrekt naar zwembad de Berkt in Baarlo. Sommige leiding moet 2 x rijden om de hele bubs te vervoeren. De organisatie blijft achter op het kampterrein. Ze hebben even tijd voor een kopje koffie in de zon maar dan is het weer werken geblazen. Boodschappen doen, spelvoorbereiding, eten voorbereiden, kasboek bijwerken, sanitair poetsen enzovoort.



Om 17.00 uur komen onze zwemmers weer terug op het kamp, rode oogjes van het chloorwater en uitgehongerd, maar wat was het leuk. Natte zwemspullen worden uitgehangen en dan aanschuiven voor het frietfestijn. Alle tafels zijn afgeplakt met alufolie, de friet van de frituur wordt uitgestrooid over de tafels en zelf gebakken frikandelstukjes en knakworstjes worden er tussen gelegd en overal hoopjes mayo en curry. Aanvulluhhhh.

Even het eten laten zakken en dan spelen we "pik-uit-het-mandje". Er zijn 2 mandjes van Roodkapje met spullen erin. Om beurten proberen de Senioren, Junioren en Jolly Jockers de kokers uit het mandje te pikken, maar Rens en Joey en Michael verdedigen de mandjes met doodsverachting. Probeer daar maar eens langs te komen! Voor de kleintjes is er nog een avondprogramma met kleine korte spelletjes dat door hun eigen leiding wordt verzorgd. Voor de oudere kinderen is er weer "crazy 88", maar nu vinden de opdrachten plaats in het centrum van Maasbree. Opdrachten zoals: vier een verjaardagsfeestje in een café, help iemand oversteken, laat iemand 2 rondjes om de rotonde rijden, geef een voorbijganger een kus, laat een klok luiden enz. Het spel wordt fanatiek gespeeld en de verhalen bij terugkomst zijn geweldig voor de achterblijvers.

En dan is het weer bedtijd. Het groot silentium wordt al iets beter begrepen dan gisteren.



ZATERDAG

Ook vandaag begint voor de Minioren en Donderoren de dag weer vroeg. Tja een Jong Nederland-gebouw heeft nu eenmaal geen rolluiken. Toch was het al iets minder vroeg dan gisteren. Het verzamelen onder de vlaggenmast verloopt vlekkeloos. Iedereen, sommigen op het nippertje, is bij de tweede bel aanwezig.

De dag begint met een speurtocht van Klein Duimpje. Het sprookje wordt voorgelezen door Ank en dan kunnen ze op weg. Zoals het verhaal vertelt, volgen de kinderen het

spoor van broodkruimels (die Atta al weken vooraf gespaard heeft op het werk en ingevroren bewaard). Om het spanningselement op te voeren lopen er 2 reuzen (Atta en Margo ...) in het bos. Eentje met een bel en eentje met een ratel. De reuzen houden van mensenvlees en in het bijzonder van kindervingers. Daarom heeft elk groepje een zakje lange vingers meegekregen. Wordt het groepje door de reus gezien moeten ze een lange vinger inleveren. Na afloop mogen ze de overgebleven koekjes samen opeten. Sommige groepjes komen werkelijk ongezien door het bos, maar zij leren dan ook de "achterwaartse struikbeweging". Het groepje van Danique vond het retespannend.

's Middags hebben de kinderen sprookjeskermis. Toch even uit moeten leggen, dat het niks te maken heeft met kermis, maar dat het een spellencircuit betreft, gerelateerd aan sprookjes. Zo is er een aankleedrace waarbij elk kind een nachtjapon moet aantrekken, een mutsje opzetten, een brilletje op de neus, een kussen pakken, een deken en op het einde net als grootmoeder van Roodkapje in bed gaan liggen. Ook wordt er een moeilijk parcours afgelegd op de laarzen van de Gelaarsde Kat (maatje 43!), met een katapult appels van het hoofd van Willem Tell geschoten en nog veel meer. Het regent, maar dat kan de pret niet drukken. En dan is het tijd voor tafeltje-dek-je. In plaats dat de kookstaf voor het eten zorgt, bereiden de kinderen nu zelf de maaltijd. Er wordt groente gesneden, zoals prei, wortel, knolselderij en paprika voor de groentesoep, gehakt gekruid en balletjes gedraaid voor in de soep. Er worden augurken, tomaten en uien gesneden en sla gewassen voor op de broodjes hamburger. De Donderoren maken vla-flip in bekertjes, die versierd worden met hagelslag en slagroom.

De Jolly Jockers dekken de tafels, die niet zouden misstaan in een sterrenrestaurant, met gouden tafellakens (uit ons jubileumjaar) en sfeervolle theelichtjes.

Iedereen heeft gehoor gegeven aan de oproep in het kampboekje om sjeke kleding in te pakken voor het diner. Er wordt met stijl gekapt, make-up aangebracht en de jongens van de Minioren en Donderoren zijn niet meer te weerstaan door de aftershave van Mark. Vooraf niet gedacht dat het-mooi-maken zo'n extra toevoeging zou zijn aan de activiteit.

Uiteraard gaat elk groepje in hun galakleding op de foto en komen ze via de rode loper, waarnaast de fakkels feestelijk branden, de sterrentent binnen. De groentesoep, de hamburgers en vla-flip blijken een ware delicatessen.

Daarna spelen de jongste kinderen nog een spelletje en dan is het slaapzaktijd. De oudere kinderen spelen buiten nog onder andere levend stratego.

Groot silentium niet meer nodig, slapen gaat vanzelf als de hoofden de kussens raken.



ZONDAG.

Uitslapen en ontbijt om 9.00 uur.

Daarna luchtbedden leeglaten, slaapzakken oprollen, alles inpakken. Ook de sokken en andere kledingstukken die door de hele tent en slaapzaal verspreid liggen. Het leukste karweitje van het hele kamp, maar niet heus!!!

Dan begint de talentenshow onder leiding van Mitch en Nina. Het publiek wordt getrakteerd op dans, muziek en andere showelementen van hoog niveau.

De overige leiding, samen met de senioren groep, beginnen aan de grote opruimslag, tenten afbreken, alles weer laden, gebouw poetsen enzovoort.

Om 12.00 uur komen zéér blije ouders hun kroost weer ophalen. De leiding en organisatie worden bedankt, maar wij bedanken graag de ouders voor hun vertrouwen in ons en dat ze ons hun kinderen "lenen", want zonder kinderen is er voor ons ook geen kamp.

Om 15.00 uur zijn, in Hammerheim, de kampkisten weer op zolder, de tenten in de rekken, het spelmateriaal op z'n plek en de was in de mand. We sluiten af met koffie en vlaai in de zon!

Kamp 2015 weer iets om met plezier op terug te kijken!

